



På väg mot 2020

DET HÄR ÄR IMMANUEL

Immanuelskyrkan är en del av Guds församling i världen och präglas av alla sina olika människor och alla sina olika verksamheter.

Församlingens vision att **“Det är här jag hör hemma, vem jag än är, var jag än kommer från”** understryker församlingens internationella prägel men också att olika kyrkotraditioner och olika uttryckssätt möts. Visionen är också en utmaning till värdskap för den som redan är hemma, att möta andra så att fler känner sig hemma.

Varje söndag firar vi gudstjänst på **tre språk**: engelska, koreanska och svenska. Vi möts för att vi tror att det gör skillnad för individen och för världen. Gudstjänsterna ger rytm och andlig fördjupning åt församling-ens liv. Från gudstjänsten sänds vi vidare ut i världen, ut i vår vardag i efterföljelse till tjänst för medmänniskor. Musiken har en viktig roll och genomsyrar verksamheten. Konserter öppnar vägen till församlingen för många. Söndagsskola och Skaparsöndag ger barnen en särskild plats. Under vardagarna möts människor i musik, i studier, till hantverk och föreläsningar, genom bland annat Immanuel senior.

Församlingen kännetecknas av sin **mångfald**. Här finns människor som varit med länge och de som delar gemenskapen under en kort tid. Här finns människor som söker en tro, de som nyligen funnit tro och gemenskap och de som vandrat trons väg under många år. Alla dessa erfarenheter är en stor tillgång som bekräftar den nytestamentliga bilden av **församlingen som en kropp** med många delar, där delarna med nödvändighet måste vara olika. Vi vill vara en gemenskap som hålls samman av Kristus och där mångfalden alltid är en tillgång. Vi vill vara en gemenskap beredd till ständig förändring i vårt sökande efter vad det är att vara kyrka i Stockholms city.

UPPDRAGET

“Vårt uppdrag utgår från Jesu uppmaning att sprida evangelium till alla. Vi vill göra detta med varsamhet. Varje människa ska mötas med respekt för hennes integritet, sökande och värdighet”.
(Ur församlingens vision)

Uppdraget kommer från Jesus. Församlingen är Kristi kropp och alla som är en del av den kroppen har gåvor och talanger som finns till för helheten (**GEMENSKAP**).

I mötet med Gud och andra hämtar vi näring för tro och liv, och ges tillfällen att fördjupa vår andlighet (**GÅ DJUPARE**).

Församlingen är en del av samhället och sin tid och finns till för hela världen. Gud kallar oss att tjäna och leva i vår personliga kallelse. Kyrkan finns där vi finns (**GE VIDARE**).

F y r a
o m r å d e n

På väg mot 2020
vill församlingen särskilt fokusera
fyra prioriterade områden.

Detta dokument anger riktning
för arbetet och på vilket sätt församlingen
arbetar vidare, samt hur rapportering sker.

Under första året ingår i uppdragen
att ange mätbara mål.

Verksamhetsplanen ska påverka
budgetarbetet
inför 2018 mot 2020.

DIAKONI - MÄNNISKOR I UTSATTA LIVSSITUATIONER

Kyrkan är inte kyrka utan sin omsorg om människor. Därför är diakonin en huvuduppgift för församlingen. Ordet diakoni är grekiska och betyder: att tjäna. Diakoni innebär att praktiskt stödja och hjälpa men också att lyssna och erbjuda gemenskap.

Ett särskilt ansvar har församlingen för människor i närområdet men också genom relationen till de två vänförsamlingarna i N'djili (Kongo-Kinshasa) och Panvel (Indien) - samt i andra internationella kontakter.

Att leva i en utsatt livssituation handlar inte om någon annan utan kan beröra varje människas liv. I omsorgen om människor i utsatta situationer förenas vi i praktiskt arbete i församlingen. Då byggs gemenskap mellan människor i respekt och ödmjukhet.

- Diakonin är gemensam. Därför omformas den nuvarande diakonigruppen till en **diakonikommitté** för hela församlingen. Genom att tydliggöra vad diakoni är och genom att samtal förs om denna nya kommittés uppdrag, väljs vid årsmötet 2018 en ny kommitté med förnyat uppdrag och tydligt arbetssätt. (Styrelsen)
- Kyrkorget är en mötesplats för människor av alla slag där mycket av vardagsarbetet strålar samman. Ibland behöver människor ett särskilt stöd - någon att samtala med, någon som lyssnar. Därför finns behov av att medlemmar ökar sin närvaro och på det sättet också stödjer informationsvärdarna. En arbetsgrupp för **ökat värdskap** tillsätts senast i september 2017. (Verksamhetsråden)
- I relation till vänförsamlingarna tas nya överenskommelser fram som definierar en gemensam förståelse av den ömsesidiga relationen. (Styrelsen)



BARN OCH TONÅR, UNGA VUXNA OCH FAMILJ

2

Församlingen har ett stort ansvar i att erbjuda barn, unga och familjer aktiviteter och mötesplatser som strategiskt tillgodoser **olika åldrars behov** för att ge möjlighet att söka, finna, uttrycka och växa i tro.

Konfirmationen är gemensam för hela församlingen. Det arbetssätt som kallas "Express Yourself" utgör utgångspunkten. Det innefattar undervisning och möjlighet att i olika kreativa former uttrycka konfirmationens teman.

Församlingens vuxna och äldre har ett särskilt ansvar att lyssna till och möjliggöra att barn och unga kan påverka församlingens liv. Därför ska församlingen alltid ställa sig frågan **hur barn och unga kan delta och göra sig hörda** utifrån sina egna förutsättningar. Barn och unga måste få känna ett ägandeskap över det de gör och är i vår kyrka.

E q u m e n i a
I m m a n u e l

- I mars 2017 bildades **Equenia Immanuel Stockholm**. Genom denna förening ges unga möjlighet att tillsammans kunna påverka församlingen, adjungeras till styrelsen och också vara med i Equenias regionala och nationella arbete. Församlingen ska under kommande år ge det stöd som efterfrågas samt vara inlyssnande så att unga människors tro och handlingar påverkar församlingens framtid. Rapport lämnas vid årsmöten för Equenia Immanuel Stockholm och församlingen våren 2018. (Styrelsen)
- Tonåringar och unga vuxna erbjuds en **mentor**. Ett förslag tas fram under hösten 2017 och presenteras för styrelsen i december 2017. (Verksamhetsråden)

VOLONTÄRER OCH LEDARSKAP

Församlingen är helt beroende av **frivilliga insatser/volontärer**. Samverkan mellan volontärer och anställda ger församlingen stora möjligheter. Vi behöver fler volontärer på flera områden, i alla åldrar. Medlemmar har också möjlighet att föreslå verksamheter som vilar på frivillighet/volontärskap. Förhållningsättet är att alla kan bidra och att alla duger och att varje människas gåvor ska få hitta rätt plats blir en ledstjärna i arbetet.

3

V
O
L
O
N
T
Ä
R

- Ett arbete initieras för att ta reda på vilka områden som under de närmaste åren har **störst behov av volontärer**. Genom att göra dessa områden och uppgifter tydliga blir det enklare att förstå vad volontäruppdraget innebär och därmed underlättas rekrytering. En arbetsgrupp tillsätts våren 2017. Första delrapport till styrelsen januari 2018. (Styrelsen)
- Vissa volontäruppdrag har en tydligare karaktär av **ledarskap**. Ledarutbildning pågår men behöver breddas, såväl för uppdrag i församling som i samhälle. Studieförbundet Bilda blir samarbetspartner för en ny gemensam basledarutbildning, som även tar hänsyn till språkgruppernas olika behov. En arbetsgrupp tillsätts. Ledarutbildningen startar senast september 2018. (Styrelsen)

4

ÖKAD GEMENSKAP MELLAN GUDSTJÄNSTGRUPPERNA

Mycket sker i församlingen för att öka gemenskapen mellan såväl enskilda som olika grupper. Vi ser att detta bland annat gett frukt i ett gemensamt konfirmationsarbete. Olika verksamheter inom musiken har i hög grad bidragit till att de olika gudstjänstgrupperna har ökat sin samverkan och gemenskap. Vi noterar också en längtan att lära känna varandra på nya sätt. Denna gemenskap är också ett sätt att betjäna Stockholm och de människor vi möter i vår vardag.

G e m e n s k a p

För att ytterligare
stärka gemenskapen
i hela församlingen och tydligt
inbjuda nya människor
vill vi:

- Möjliggöra för fler medlemmar och andra att ta del av **gemenskap i mindre grupper** t.ex genom att samlas i bön, kring boksamtal, till måltid, till "mat och prat" och i den del av Stockholm där medlemmar bor. En plan tas fram senast december 2017 för rapport till styrelsen. (Verksamhetsråden)
- I Immanuelskyrkan talas en mängd **språk** och dialekter. Här finns möjligheter att lära nytt och ta vara på den kunskap som finns. Som en startpunkt anordnas en språkfest. Genomförs före årsmötet 2018. (Styrelsen)
- Genom att **praktiskt arbeta** tillsammans stärks gemenskapen. En arbetsgrupp tillsätts under våren 2017. (Styrelsen)

Tre områden är vitala för att vi målmedvetet och långsiktigt ska kunna förverkliga målen i de fyra prioriterade områdena är delaktighet, kommunikation och givande.

D e l a
o c h g e

DELAKTIGHET

Delaktighet i processer och beslut sker idag på församlingsmöten, genom verksamhetsrådets arbete, i styrelsen, genom att personalen lyssnar in och tar till vara initiativ och synpunkter samt genom att medlemmar driver frågor i olika forum. Detta behöver utvecklas, inte minst när det gäller att hitta nya och bra former för församlingsmöten så att fler medlemmar kan göra sina röster hörda.

KOMMUNIKATION

Kommunikation är en del av allt vi gör. Styrelsens kommunikationsutskott har arbetat fram en policy och är i färd med att ta fram en strategi, som tar hänsyn till de prioriterade områdena.

ATT TA EMOT FÖR ATT GE VIDARE

Varje människa är skapad till Guds avbild. **Varje människa har fått gåvor** och talanger att använda i sitt liv till glädje och tjänst för andra. Till församlingen kommer vi för att ta emot och för att ge. När Gud själv beskrivs som treenig lyfts relationer fram. Gud som skapare, som befriare, som livgiverska är beroende av sina olika sidor, så som vi människor är beroende av varandra.

I Immanuel betonar vi frivillighet och att var och en **ger efter sin förmåga**. Var och en har ett ansvar för att ta ställning till sitt ekonomiska engagemang.

Vårt mål är att offrandet ska få präglas av **långsiktighet och regelbundenhet** så att församlingen på bästa sätt kan tjäna i Stockholm och i världen. Också detta är en fråga om delaktighet och kommunikation.

Att ge av sina talanger, sin tid och av sina ekonomiska möjligheter är ett viktigt och självklart uttryck för tro.

G u d s
v a r d a g s
r u m

”Vad ska man önska en nyinvigd kyrka?
Ja, må den leva i hundra år eller:
Som vetekornet faller i jorden
för att livet skall gro,
som ljuset brinner ner
för att mörkret skall besegras,
så må det ske med detta rum,
där färgerna idag lovar Gud,
och där nardusflaskan sjunger
- sönderbruten i kärlekens slöseri -
sin sång för Gud.

Så må det ske,
att detta blir
inte ett finrum att aktas för stötar
inte en salong för de utvalda
men ett Guds vardagsrum,
där den som kommer märkt av slit och jäkt
känner en hand stryka ro över pannan,
där den som gått vilse får torka tårarna
och lära sig ta ut marschriktningen
med kompass och karta,
där de som är unga får klampa in
med sin oförsiktiga glädje.

Som ljuset brinner ner,
som vetekornet faller i jorden,
ska detta rum
blekas och nötas, solkas och trampas
och slitas ut,
för att ljuset skall segra
och livet gro.”



Ur diktsamlingen ”Nedtecknat under vägen”
av Kerstin Gustafsson (född 1917)
- medlem i Immanuelskyrkans församling.